

KERKBLAD



26e jaargang nr. 5 - januari/februari 2019

Ik ben met u, al de dagen

*Weer ging een levensjaar aan ons voorbij,
Weer hebben wij een drempel overschreden.
Weer hebben wij gedankt; en weer gebeden:
"Blijf Heer ons in dit nieuwe jaar nabij".*

*Het antwoord ligt al eeuwen voor ons klaar,
en ied're dag komt God het ons weer zeggen.
Hij wil Zijn woord in onze harten leggen
en eeuwig blijft voor ons Zijn uitspraak waar:*

*"Ik ken je zitten en je opstaan, kind
en reeds van verre ken Ik je gedachten.
Ik zie je in de dagen en de nachten,
Ik weet waar jij je elke moment bevindt.*

*Al vluchtte je naar 't uiterste der zee,
ook daar nog zou Mijn hand je begeleiden,
want niets kan jou meer van Mijn liefde scheiden,
ik reis je hele leven met je mee.*

*Ik heb Mijn handen om je heen gelegd
en zal je in Mijn armen huiswaarts dragen.
Ik weet precies wat jij Me wilde vragen
al heb je nog geen woord tot Mij gezegd.*

*Ik heb je wonderbaarlijk toebereid,
Ik heb je in de moederschoot geweven
en reeds voor iets van jou begon te leven
heb ik Mijn handen naar je uitgebreid.*

*Is vaak je strijd te zwaar, je kracht te klein,
Ik roep Mijn engelen voor jou te wapen.
En eens, Mijn kind, zal Ik je in doen slapen.
Als je ontwaakt, zal Ik nog bij je zijn"*

E. IJskes-Kooger



Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercreche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 20 januari

2e zondag na Epifanie (groen)
Ds. J. Wilschut, Rockanje
Collecte: Diaconie, Kerk, Oecumene

Zondag 27 januari

3e zondag na Epifanie (groen)
Top2000 dienst
Ds. H. Perfors, Brielle
Collecte: Diaconie, Kerk,
Jeugdwerk (JOP)

Zondag 3 februari

4e zondag na Epifanie (groen)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk,
Werelddiaconaat (KIA)

Zondag 10 februari

Aanvang 10.00 uur
5e zondag na Epifanie (groen)
Afscheidsdienst
ds. Nita van de Horst
Ds. A. Dekker, Brielle
m.m.v. de cantorij
Collecte: diaconie, Kerk,
Catechese en Educatie

Zondag 17 februari

6e zondag na Epifanie (groen)
Ds. P. Schelling, Monster
Collecte: Diaconie, Kerk,
Noodhulp (KIA)

Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk gaan, neemt u dan contact op met Joke Kruik, tel. 484530.



Alle coupletten!



In bijna elke dienst gebeurt het dat van een lied niet alle coupletten worden gezongen. De predikanten maken een keuze. Soms vinden zij het ene couplet niet en het andere wel passend. Vaker is eenvoudigweg de reden, dat het zingen van alle coupletten te veel is. Zij kennen de opmerkingen door gemeenteleden bij te veel gezang: "Hij (zij) had zeker niet veel tijd om een preek te maken en liet daarom maar veel zingen"; "Ik kom in de kerk om tot rust te komen, maar nu kom ik buiten adem de kerk uit".

Ook ik 'bezondig' me er geregeld aan slechts een deel van een lied te laten zingen. Bezondigen? Ja, want dat ik het zo benoem, hangt samen met een verhaal.

Als student had ik voor het vak liturgiek college van dr. Willem Barnard, een vermaard schrijver en dichter van menig kerklied. (geregeld zingen wij liederen van hem: Lied 103c, 713, 727, 803, 991, enzovoorts). Hij gaf college op een aansprekende manier: zingend, vertellend, dichtend. Hij daagde ons studenten uit. Van hem heb ik geleerd dat liturgietafel en stamtafel, kerkbank en barkruk (figuurlijk) op elkaar betrokken moeten worden. Vandaar dat hij na college vaak met enkele studenten de kroeg inging, een soort uitloop van het college. Theologie speelt zich immers niet alleen in studeerkamers en collegezalen af, ook bij gezamenlijk drinken van een glas bier.

Op een keer zei hij met stemverheffing: "Denk erom dat je altijd een gezang in zijn geheel laat uitzingen!" Een student merkte op: "En als een lied uit vele coupletten bestaat, dat kun je de gemeente toch niet aandoen?" "Niet ááandoen", antwoordde hij verontwaardigd, "Je doet de gemeente tekórt als je haar verzen onthoudt!"

Vervolgens sloeg hij *het Liedboek voor de Kerken* (oude liedboek) open bij gezang 265, dat eenentwintig coupletten telt. Hij

vertelt over de kracht die loskomt, als je het gezang helemaal zingt: "Zeker, er gaat eerst een zucht van moeizaamheid door de gemeente. Maar al snel, ongeveer vanaf het vijfde couplet, wordt zij enthousiast. Aangekomen bij de slotstrofe, betreurt de gemeente het dat het lied uit is!"

Geregeld als ik zit te dubben over het aantal te laten zingen coupletten van een lied, kijk ik nogal eens achterom of Barnard niet over mijn schouders meekijkt. Liturgisch gezien zou het moeten: alle coupletten. Psychologisch gezien zijn er grenzen: je wilt niet dat gelovigen afhaken. Ideaal en werkelijkheid liggen nogal eens uit elkaar.

Dat ervoer ik ook jaren geleden (ik heb het wel eens verteld in een dienst). Er was een gemeente waar ik geregeld als gast-predikant voorging, zodat ik wat kerkbezoekers ging herkennen. Op een gegeven moment merkte ik dat een trouwe kerkganger op de derde rij in de tweede helft van de dienst niet meer mee zong. Toen ik dat een paar keer gezien had, vroeg ik hem na afloop: "U zingt aan het begin van de dienst altijd voluit mee, maar tegen het einde niet meer - lukt het dan niet meer?" Hij keek me met een meewarige blik aan en zei: "Ik zing niet meer dan twaalf coupletten, dat vind ik genoeg." Ik was verbaasd van zijn motivatie en reageerde: "Maar er is toch verschil in lengte van een couplet, zou je dan niet de regels moeten tellen?" Zijn antwoord was resoluut: "Nee, twaalf is twaalf."

Eerlijk gezegd vond ik hem rechtlijnig, maar tegelijkertijd zag ik er ook de humor van in. Deze man relativeerde met zijn opmerkelijke deelname aan de liturgie de zogenaamde verantwoorde spel-regels in de liturgie.

Als mijn vrouw en ik naast elkaar in de kerk zitten, wat niet zo vaak gebeurt, kijken we elkaar bij het twaalfde couplet even aan met een blik van: zingen we verder of niet?

Ds. Piet Schelling



Bond de Kerkdiensten

Crèche

20 januari : Anita
27 januari : Bep
3 februari : Bas en Joëlle
10 februari : Esther
17 februari : Julia



Zondag 27 januari 10.00 uur

Top 2000 Dienst

Ds. H. Perfors

Iedereen van harte welkom!

Zandkunstenaar komt naar Oostvoorne

Op zondag 17 maart zal in de dienst een kunstenaar aanwezig zijn. Een bijzondere kunstenaar die met zand een verhaal vertelt. Ja, u hebt het goed gelezen: met zand! Hij strooit niet met woorden, maar met zand. Wonderlijk maar waar. Misschien kent u deze kunstenaar. Zijn persoonlijke naam: Gert van der Vijver. Zijn kunstenaarsnaam in de volksmond: zandtovenaar. Hij is door verschillende optredens op de tv bekend geworden. Afgelopen kerst beeldde hij op de tv met zand het kerstverhaal uit. Omstanders van alle leeftijden stonden ademloos te kijken.

In een interview zei hij over deze kunst: "Als kind tekende ik al heel veel en graag. Ik ben bij de zee opgegroeid en tekende langs de vloedlijn. Maar het tekenen heb ik op een gegeven moment gelaten voor wat het is en ik ben met een andere carrière begonnen. Totdat ik in 2006 een kunstenaar zag, die toverde met zand. Toen ik dat zag, hoorde ik het kind in mij roepen: "Ik wil ook!" Dat kind in mij gaf de door-



(Zandkunstenaar Gert van der Vijver)

Bond de Kerkdiensten

slag. Voordat ik het wist had ik een contract bij de KRO."

In de dienst zal de bijbel opengaan via en in het zand. Het motto is: "Van schepping tot opstanding", passend in de tijd dat we op weg zijn naar Pasen. Volwassenen zullen verrast worden, kinderen zullen hun ogen uitkijken.

U en jij zijn van harte welkom.

Geef het ook door aan derden of neem gasten mee.

Kom op 17 maart naar de Dorpskerk om 10.00 uur.

Voorbeden

Wilt u dat iemand in de voorbeden genoemd wordt? Laat dat dan weten aan één van de kerkenraadsleden. Of kom voor de dienst even naar de kerkenraadskamer om uw verzoek door te geven aan de dienstdoende predikant.

**God speelt geen
enkele rol in
mijn leven,
Hij is de
regisseur**



WWW.VISJEPOSTERS.NL





In memoriam Piet Verschuren

Breda, 13 augustus 1949 - Oostvoorne, 4 december 2018

Het bericht van het overlijden van Piet Verschuren was een grote schok. Allereerst natuurlijk binnen de familie, maar ook daarbuiten was er ongelof: "Dat kan niet", "Ik heb hem gisteren nog gesproken", "Vanmiddag ging hij de deur uit om zijn gebruikelijke hardlooptocht te doen". Ineens viel het doek. De boom werd geveld. Geheel onverwachts. En dan begint voor zijn vrouw Liesbeth en voor de jongens Matthijs en Egbert met hun geliefden het moeilijke proces de harde werkelijkheid onder ogen te zien. Op 13 augustus 1949 zag Piet het levenslicht, in Breda. Opgegroeid in de Brabantse cultuur, met haar bourgondische levensstijl. Die levensstijl was Piet niet vreemd. Hij wilde genieten en delen. In die negenenzestig levensjaren is zijn verhaal geschreven. In dat verhaal gaf hij Liesbeth en de (klein)kinderen een hoofdrol. Want wat was hij op hen gesteld, hoe sterk was de verbondenheid!

Piet was een geliefd mens. Altijd bereid te helpen. Hoeveel tijd en inzet heeft hij niet gegeven aan vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor de basisschool, de gepensioneerden van Shell, de Vereniging van cactus en vetplantenliefhebbers (Succulenta). Wat heeft hij met toewijding deze planten omringd! Vol verwondering kon hij kijken naar die kleine grootheden in de natuur. Die verwondering viel hem ook ten deel, als hij naar de kleinkinderen keek. Hij voelde zich thuis bij kinderen, omdat bij hen het kind in hemzelf ontwaakte. De zonen gaven in de dienst daarvan prachtige voorbeelden. Daar klonk ook de stem van de Spreukendichter, die de kunst verstond om in het gewone het bijzondere te zien.

Dat dit mensenkind geliefd was, bleek ook wel uit de zeer drukbezette dienst. Een dienst die de familie de naam 'Dankdienst' gaf. Want ondanks het grote verdriet, wilden zij ook een stem geven aan dankbaarheid. Dankbaar voor wie hij is geweest en wat hij heeft gedaan gedurende zijn leven.

We begonnen het afscheid met een lied uit Taizé: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft..." Terwijl we dat zongen, bracht de familie de vlam van de paaskaars over op de kaarsen rondom Piet, waardoor zijn naam met het licht van de Eeuwige werd verstrengeld.

Dat die vlam Liesbeth, Matthijs en Egbert en hun geliefden zal verwarmen als het op een dag kil is. En dat bij verdriet het sterretje dat Philip met zijn opa verbond, de pijn zal verlichten.

Ds. Piet Schelling

Pastoraal Nieuws

UITNODIGING AFSCHEIDSDIENST

Ds. Nita v.d Horst - Kattenberg

Zondag 10 februari 2019 - 10.00 uur

Dorpskerk Oostvoorne



Ds. Nita v.d. Horst - Kattenberg is per 1 december j.l. met vervroegd emeritaat gegaan.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oostvoorne nodigt u uit voor de afscheidsdienst op:

**Zondag 10 februari 2019 om 10.00 uur
in de Dorpskerk te Oostvoorne**

De dienst wordt geleid door ds. Anke Dekker uit Brielle en ds. Nita v.d. Horst - Kattenberg uit Balkbrug.

Jolanda Zwoferink is de organist en de cantorij o.l.v. Elly Bakker verleent haar medewerking.

Na de dienst kunt u persoonlijk afscheid nemen Nita en Jaap.

met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oostvoorne

J.A. Herlaar (scriba)

J.M. de Rijke (voorzitter)

Postbus 320

3233 ZG Oostvoorne

scriba@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal Nieuws

Van de scriba - nieuws uit de kerkenraad

Een gelukkig nieuw jaar!

Dat is wat we elkaar wensen en dat wens ik uiteraard ook u allen toe! Inmiddels zijn we wel halverwege januari, maar op het moment dat ik dit schrijf hebben we er nog net geen week op zitten.

Een gelukkig nieuwjaar.... ja, wat bedoelen we daar nu eigenlijk mee.

Gelukkig.... omdat we daar zelf misschien niet zo heel goed de weg mee weten, is het wellicht meer een beste wensen geworden (?). In elk geval wensen we elkaar veel goeds en dan vinden we gezondheid het belangrijkste. Die gezondheid wordt vooral een belangrijk onderwerp als we daar zelf direct of van dichtbij op een iets mindere positieve manier mee geconfronteerd worden. En ja dan is die wens niet zo vrijblijvend of niets-zeggend meer! Een heel gelukkig nieuwjaar toegewenst!

De afgelopen tijd hebben we weer veel mooie diensten meegemaakt, mooi in de zin van indrukwekkend of mooi vanwege de muziek, zang of de verhalen en af en toe kan het gebeuren dat je al die ingrediënten in één dienst terugvindt. Ik kan natuurlijk alle diensten van de afgelopen tijd op gaan noemen, maar als kerkenraad willen we eigenlijk ook graag horen hoe juist ú die diensten vond. We streven naar veelzijdigheid, maar toch willen we iets vertrouwds vinden in elke dienst.

Vertrouwd was in elk geval de dienst van 25 november, de gedachtenisdienst. Een mooie dienst, waarin heel waardig alle overleden leden van het afgelopen jaar werden herdacht.

De dienst van 16 december waarin Combo Elkajim optrad, was prachtig, het was fijn er bij te zijn. De kerstperiode, stuk voor stuk bijzondere diensten elk met hun eigen karakter. De avond met de Volharding en zeemanscentrum The Bridge, de nacht met de cantorij en kerstmorgen als afsluiting van het kerstproject van de kinderkerk. Het was fijn er bij te zijn. En de dienst van zondag 6 januari (Epifanie) was er één, waarin we elkaar direct na de dienst konden ontmoeten en elkaar geluk konden wensen. Het was fijn dat er zoveel mensen bleven.

De diensten

Hebt u zich wel eens afgevraagd wie er allemaal bezig zijn om de diensten

Pastoraal Nieuws

de diensten te maken zoals wij deze ervaren?

Het begint al bij binnenkomst.... je krijgt een zondagsbrief, die elke donderdag/vrijdag gemaakt wordt en vervolgens op vrijdagochtend gedrukt wordt en elke zondag voor de dienst al in de consistorie ligt. De pulist gaat hiermee aan de slag om ze uit te delen bij de ingang van de kerk en dat gaat altijd onder een heel hartelijk welkom. Natuurlijk waren er weer veel voorgangers van het afgelopen jaar, het waren er maar liefst 13. Naast de afspraken met onze "vaste voorganger" (20x) moest door de preekvoorzienier voor nog 43 andere diensten een gastvoorganger gevonden worden. Gelukkig maar heel af en toe echt nodig geweest..... De BHV'ers. De bloemen, ze stonden er niet alleen om de dienst letterlijk op te fleuren, maar werden na de dienst ook telkens bij iemand uit de gemeente gebracht met hartelijke en liefdevolle groeten.

Een liturgie, heel af en toe gedrukt, maar vrijwel altijd getoond via de beamer. En direct na de dienst.... is er koffie en thee en schalen met koekjes, limonade voor de kinderen en als bijna iedereen weg is, moet ook alles weer schoon en opgeruimd zijn. Wat een activiteit alleen al rond zo'n kerkdienst! Al die mensen heel hartelijk bedankt, een dienst doe je met elkaar, al hebben we wel allemaal een andere rol daarin.

Vooruitzichten 2019

Het wordt een bijzonder jaar.

Bijzondere dienst: natuurlijk de Top2000 dienst (27 januari) en 2 weken daarna een afscheidsdienst. Inmiddels weten we dat ds. Nita v.d. Horst niet meer als predikant kan werken en zij per 1 december 2018 met vervroegd emeritaat is gegaan. Het is fijn dat uiteindelijk alles is afgerond en dat dit vervroegd emeritaat is toegekend. Het geeft rust voor Nita en Jaap en ons als gemeente duidelijkheid voor de te nemen stappen. Zondag 10 februari is de afscheidsdienst voor ds. Nita v.d. Horst (zie elders in dit kerkblad). We wensen Nita en Jaap een nog lang en goed leven toe met kinderen en kleinkinderen in jullie buurt.

De beroepingscommissie is druk bezig in haar zoektocht naar een nieuwe geschikte predikant voor ons. De berichtgeving hierover is weliswaar een beetje terughoudend, maar ik kan u verzekeren dat wel degelijk hard gewerkt wordt. Afwachten en uitermate spannend. Eén ding blijft van groot belang: de rust bewaren om de juiste persoon te kunnen vinden.



Pastoraal Nieuws

De pastorie is inmiddels enorm onder handen genomen. De mensen van de CvK hebben met deze renovatie een belangrijke beslissing genomen. Zodra er een nieuwe predikant gevonden is, kan die meteen de pastorie in, met dank aan de harde werker(s) van het CvK.

Voorlopig blijft ds. Piet Schelling onze interim predikant en daar zijn we als PGO heel blij mee! Toch hopen we in de loop van 2019 een punt te bereiken, dat er iemand anders zijn werkzaamheden gaat overnemen, niet als interim maar als vaste predikant. Hij of zij krijgt er dan nog 50% aan tijd bij! In mei hopen we weer een gemeenteavond te organiseren en daarbij zullen we iemand uitnodigen die een onderwerp m.b.t. de rol van de dorpskerken bespreekt. Later volgt meer hierover. Hopelijk zit er tegen die tijd weer een nieuwe windhaan op het dak van de kerk.

Tot die tijd moeten we, om de windrichting te kunnen bepalen, onze vinger maar weer ouderwets nat maken en in de lucht (naar boven) steken. Een gebaar wat ook in de kerk niet zou misstaan!

Met een vriendelijke groet vanuit de kerkenraad,
Jan Herlaar, Scriba

Diakonaal Nieuws

Bericht van de diaconie: Avondmaalsproject 2019

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD), partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband met drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. 70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een loonarbeider is € 1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen micro-ondernemingsgroepen. Binnen deze groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische

Diakonaal Nieuws

kennis, klein startkapitaal en begeleiding van een micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen.

Een persoonlijk verhaal:

Kenneth en Salamti hebben vijf kinderen en een kleinkind. Sinds ze meedoen met het landbouwproject van NOAD is er veel voor hen veranderd. Kenneth is trots op zijn boerenbedrijfje. "Ik verbouw tarwe en katoen en voer onze beesten. We verbouwen ook groenten, vooral uien voor de verkoop. En we hebben een buffel met een jong, twee koeien en drie kalveren. Onze geiten heb ik toevallig gisteren verkocht. Ik maak veel gebruik van de tractor en de tubewell van het project. Dat verlicht mijn werk enorm".

"Ik leer veel van de samenkomsten, ook van de bezoeken die we brengen aan andere bedrijven. Dan zie ik dat mensen met een nieuwe tarwesoort werken die het beter doet. Ik probeer dat dan ook uit. Vroeger hadden we alleen buffels. Maar ik heb geleerd dat koeien minder eten en meer melk geven. Daarom heb ik een kalf gekocht en daar kwam ik veel beter mee uit". Salamti, zijn vrouw, heeft meegedaan met het geitenproject. "We kregen een geit van het project. Als die gejongd had, ging het beest weer terug. Het jong mocht ik houden. Zo bouwde je langzaam een kleine kudde geiten op. Van de opbrengst van de spaarpot die we met de vrouwen hebben, heb ik een ezel gekocht".

U begrijpt dat de diaconie het avondmaalsproject van harte bij u aanbeveelt.

De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.



Diakonaal Nieuws

Extra giften 2018

Aan het eind van het jaar wordt er bekeken of er nog ruimte is om een gift te geven voor binnenlandse of buitenlandse projecten. Na wat reken- en telwerk zijn de volgende bedragen overgemaakt.

1. Diaconaal Centrum de Bakkerij te Leiden. De Bakkerij is sinds 1986 een modern kerkelijk centrum voor hulpverlening aan mensen in nood, midden in de stad Leiden. Een gift van **€ 750,-**.
2. Stichting ALS Nederland. ALS is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. ALS Nederland werft fondsen voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ook in onze gemeente zijn er mensen met deze ziekte. Een gift van **€ 750,-**.
3. Vereniging Bartimeüs Sonneheerdt. Een gift van **€ 750,-**.
4. Artsen zonder grenzen. Een gift van **€ 500,-**.
5. Het Rode Kruis, bestemd voor Jemen in Nood. Een gift van **€ 1000,-**.
6. War Child, kinderen sterker dan oorlog. Help mee! Een gift van **€ 500,-**.
De avondmaalscollecte, die in 2018 bestemd was voor Stichting Alzheimer Nederland, heeft t/m 9 november € 1.980,- opgebracht. Het eindresultaat was bij het schrijven van dit stukje nog niet helemaal bekend. Er komen nog wat opdrachten van Leemgaarde bij. Elke vrijdagavond wordt er in Leemgaarde een collecte gehouden. Hiervan is de helft voor het avondmaalsproject. De andere helft is voor de onkosten en wordt aan de kerk overgemaakt.

In de dienst van 3 februari wordt het bedrag bekend gemaakt wat de diaconie aan de Stichting Alzheimer Nederland zal overmaken. Ook zal de diaconie deze collectes aanvullen. De voorzitter van Stichting Alzheimer Nederland (regio Voorne-Putten, Rozenburg) en Ronald v.d. Vliet van Zorgboerderij op Aarde, zullen in deze dienst ook aanwezig zijn.

Joke Kruik, Diaconie

Collecten december 2018

datum	doel	totaal
2/12	Diaconie	€ 104,20
	Kerk	€ 87,60
	Missionair werk	€ 102,60

Diakonaal Nieuws

9-12	Diaconie	€	119,05
	Kerk	€	76,00
	Pastoraat	€	98,40
16-12	Voedselbank	€	227,17
	Kerk	€	109,15
	Pastoraat	€	89,70
23-12	Diaconie	€	106,05
	Kerk	€	81,45
	Pastoraat	€	104,60
24-12	Kerstcollectes/Kinderen in de knel	€	1.558,27
30-12	Diaconie	€	76,80
	Kerk	€	61,00
	Pastoraat	€	90,90
31-12	Oudejaarscollecte	€	65,92
	Leemgaarde/november	€	159,65
	Leemgaarde/december	€	61,95
	totaal	€	<u>3.380,46</u>

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne. Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Lieve mensen,

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons en ik voel behoefte u op deze manier te informeren over onze situatie. U heeft ontzettend meegeleefd in het afgelopen jaar en dat heeft ons heel goed gedaan. Het waren vindplekken van hoop en we voelden weer heel duidelijk onze verbondenheid met de gemeente van Oostvoorne. Kostbaar.

Na de aanslag op mij in de kerk van Rhenoy op 21 november 2017 is er hier een situatie ontstaan, waarin we liever geen hoofdrol hadden gespeeld. Hanny haar traject met de chemo begon, twee dagen na de aanslag in Rhenoy, in Rotterdam. Zelf was ik opgenomen in het U.MC.U. en daarna in het revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht. Familie en vrienden stonden steeds in verbondenheid om ons heen als een kostbare mantel van God. Dankzij die zorg hebben wij het gered. Hanny is vaak doodziek opgenomen geweest in het ziekenhuis te Rotterdam. De telefoonlijn tussen Rotterdam en Utrecht was onze verbinding in de zorg om elkaar. In mei vorig jaar is de chemo afgerond, maar deze blijft fysiek nog veel vragen van Hanny.

Het is dan ook nog steeds een turbulente situatie, mede door alle afspraken in het medische circuit en alle situaties rondom rechtbank en

Alleshande Kerkelijk Nieuws

Openbaar ministerie in Arnhem en het 24 uur afhankelijk zijn van zorg van Hanny en mij. Ondanks deze situatie gaat het goed met ons. We ervaren veel draagkracht en kunnen het aan, hoe moeilijk het soms ook voelt. Ons totaal veranderde leven hopen wij voort te zetten op een nieuwe woonplek in het noorden van het land dicht bij familie, maar ook omdat onze roots daar liggen. Het is goed voor ons om daar een nieuwe start te maken en we verheugen ons er op.

22 januari 2019 hopen wij te verhuizen. Ook u als P.G.O. heeft het afgelopen jaar veel moeten incasseren. Ook in persoonlijke situaties zijn en blijven er zorgen. Ik hoop in de verbondenheid, die wij nog steeds met u voelen, dat er ook A.D. 2019 bij u allen genoeg draagkracht van boven wordt ervaren.

Met een warme groet, veel Heil en Zegen toegewenst.

Hanny en Ebi

CJO-kerstfeest

Op 15 december was het een gezellige drukke boel in de kerk. De CJO-club vierde het kerstfeest.

Er werd (buiten) druk getimmerd. Er moesten spijkers in een plankje getimmerd worden in de vorm van een ster of een kerstboom. Dat was best koud, maar het gaf ook een heel gezellig beeld, zoveel kinderen buiten op de stoep en in de tuin aan de slag, terwijl er ook een kerstmarkt was. Daarna mochten de kinderen hun timmerwerken binnen afmaken door een katoenen draad erdoor heen te wikkelen. Zo ontstonden er prachtige



Alleshande Kerkelijk Nieuws



sterren en kerstbomen. Tijdens de pauze was er warme chocomelk en een kerstkransje.

Er werd een bekend oud kerstverhaal verteld met platen op de beamer over het "wonderlijke kerstfeest van vaders Panov".

Daarna was het tijd voor een spel. Kerstparty & co. Hoe teken je nu een kribbe, hoe beeld je "een kalkoen vullen" uit en hoe omschrijf je het woord 'kerstnacht' zonder woorden te gebruiken. Het werd enthousiast gespeeld door alle kinderen.

Na afloop zongen we nog een paar kerstliedjes en gingen de kinderen met een ster of kerstboom naar huis.

Ingrid Langbroek

Allerhande Kerkelijk Nieuws

Afscheid ds. Netty de Jong-Dorland

Geliefde teksten van Netty

Wat is nu eigenlijk: geloof?

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.

Hebreeën 11:1

De volmaakte liefde drijft de vrees uit.

1 Johannes 4:18

Netty de Jong-Doorland

23-12-1952 geboren te Rotterdam

1972-1982 studie theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

1982-1989 predikant te Oostvoorne

1989-1998: predikant Muiderkerk te Amsterdam

1998-2006 predikant Immanuëlkerk te Groningen

2006-2019 predikant Citypastoraat Domkerk te Utrecht.

Netty en Arjen blijven wonen in Utrecht:

Joke Smitplein 150, 3581 PZ Utrecht

e-mail: dejongdorland@hetnet.nl | Tel. 030-2400660



Na 36 jaar actief te zijn geweest als predikant, waarvan de laatste 12 jaar in de Domkerk, gaat **ds. Netty de Jong-Dorland** met emeritaat.

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Utrecht en de Kerkenraad van het Citypastoraat Domkerk nodigen u uit voor haar afscheid op **zondag 27 januari 2019**

Het programma van die dag is als volgt:

10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel

12.15 - 13.30 uur Koffie/thee en een feestelijke lunch voor jong en oud, gemeenteleden en gasten

13.30 - 14.30 uur Muziek en woorden

14.30 - 16.00 uur Borrel en handen schudden

(voor kinderen is er tijdens de kerkdienst en 's middags een eigen programma.)



René van Bommel
voorzitter Algemene Kerkenraad
Protestantse Gemeente Utrecht



Hans Ruitenbeek
voorzitter Kerkenraad
Citypastoraat Domkerk

PROTESTANTSE GEMEENTE
OOSTVOORNE



Alleshande Kerkelijk Nieuws

PCOB Westvoorne

Op woensdag 6 februari 2019 houden we onze algemene ledenvergadering in de koffiezaal van de Welkomkerk.
Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)



Agenda:

1. Welkom, opening en mededelingen
2. Herdenken van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.
3. Financiële jaarstukken. Deze krijgt u op de vergadering uitgedeeld.
 - a. verklaring kascontrolecommissie en voorstel decharge verlening.
 - b. exploitatierekoning 2018
 - c. balans 2018
 - d. meerjarenbegroting 2019-2021
 - e. vaststelling contributie 2019.
 - f. benoeming kascontrolecommissie 2019.
4. Aftredende en herkiesbare bestuursleden. Aftredend zijn Adrie Dijkman (niet herkiesbaar) en Harry Luijendijk (herkiesbaar).
5. Wat verder ter tafel komt.
6. rondvraag en sluiting.

koffiepauze

Na de pauze willen we d.m.v. een powerpoint presentatie stil staan bij het wel en wee van ons verenigingsjaar 2018 en zal onze voorzitter een mooie film over IJsland laten zien.

We willen er, samen met u, een fijne middag van maken.

Vervoersproblemen.... even bellen!

Het telefoonnummer van Henk Otten voor Oostvoorne is **483677** en voor Rockanje en Tinte is dat: Harrie Luijendijk, **401915**.

Tineke Vriend, Secretaris

NB. De jaarstukken worden op de bijeenkomst uitgedeeld, maar kunnen door de leden ook worden opgevraagd bij de penningmeester, tel. 486426.

Alleshande Kerkelijk Nieuws

De Herberg zondag 20 januari weer open!

Zondagmiddag 20 januari van 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. De dames van de liturgische bloemschikgroep zijn aanwezig om ons van alles te vertellen over de betekenis van bepaalde bloemen en het maken van de symbolische schikkingen voor de zondagen van de veertigdagentijd en Pasen, voor Pinksteren, voor de gedachtenisdienst en voor de zondagen van de advent en kerst en andere bijzondere diensten. U heeft vast nog wel de bijzondere schikking uit de adventstijd en kerst in uw gedachten.

U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.

Annie van Maanen, Anneke Poldervaart en Liesbeth van Wijnen

Kerstliederen

Heeft u ook zo genoten van de Kerstliederen, ieder half en heel uur, vanuit de toren van de Dorpskerk? De meeste mensen hebben geen flauw idee en denken dat er een kant en klaar CD-tje afgespeeld wordt. Maar het is (onze) Ron van Halen, die vooraf alle liedjes heeft gespeeld en opgenomen. Namens de gemeente Westvoorne zorgt Ad Swank ervoor dat de kerstmuziek op tijd stopt en de populaire melodietjes weer over het dorp waaien.

Veel luisterplezier!

Namens de redactie, Cobi Ruigrok

Data om te onthouden:

- Woensdagmorgen is er inloop in de consistorie van de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde, zaal de Langedam.
- Elke maandagavond: Cantorij repetitie om 19.30 uur in de Dorpskerk.
- 20 januari 2019 De Herberg, 15.00 uur in de Dorpskerk.



Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail: ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl



Alleshande Kerkelijk Nieuws

Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 4 februari 2019 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 16 februari 2019 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Pastoraal team

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.

Interim predikant ds. P Schelling, tel. 0174 28 73 65
Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82
Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78
Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26
Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75
Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)
Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

Alleshande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085**

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg
horstkat1@gmail.com

De Maat 34
7707 RN Balkbrug

Tel. 06 - 2308 1222

Interim predikant

Ds. P Schelling
interimpredikant@kerkoostvoorne.nl

Tel. 0174 - 28 73 65

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijkewaerdstraat 6
3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL
Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar
scriba@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

J. Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

PR van de PGO:

C.B. van Walsum
fam.vanwalsum@planet.nl

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

Protestantse Gemeente Oostvoorne
Diaconie Prof. Gemeente Oostvoorne
Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne
Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84
IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15